

# Alslev og 3 biskopper.

Fra reformationen og helt frem til slutningen af 1900tallet var præsterne i landsbysognene de eneste lokale personer med en højere uddannelse.

Dette gjaldt også her i Alslev Sogn og hele Alslev-Hostrup pastorat. Nærmeste købstad, hvor der var en embedsmandsstand og lærere med akademisk baggrund, var Ribe, hvor katedralskolen, amtet og bispeembedet efterspurgte personer, der havde en akademisk uddannelse.

Fra reformationen og frem til i dag 2018 kendes navnene på 36 præster, der alle boede i Alslev præstegård, og som frem til 2007 betjente Alslev og Hostrup Kirker. (Ved ændringerne af Danmarks administrative enheder i 2007 valgte Hostrup menighed, at følge kommunegrænserne fra den forrige kommunalreform i 1970, og knyttede sig til Guldager Sogn)

Blandt disse 36 præster var der mange markante personer og ypperlige teologer, og flere blev provster m.m. men kun tre blev biskopper.

Præsteembedet i Alslev-Hostrup dækkede et stort landbrugsområde, og selv om jordens bonitet i de to sogne ikke var den bedste, så var der mange gårde og det med et samlet højt hartkorn, som betalte præstetiende. Dertil kom en stor præstegård på over 9 tdr. hartkorn og en befolkning på over 750 personer, som betalte et gebyr til præsten ved dåb, bryllup, begravelse samt et offer ved højtiderne. Derfor må præsteembedet have været økonomisk attraktivt.

Den første præst med tilknytning til Alslev, der blev biskop var **Hans Valdemar Sthyr f. 1838** i Frederikshavn. Selv om han kun var 4 år i Alslev fra 1873 til 1877 bevarede han tilknytningen til sognet helt frem til sin død i 1905. Dette skyldes, at han opkøbte en mindre gård på Alslev Vestermark, og gennem yderligere jordopkøb og et mageskifte med præstegården fik samlet arealer sammen til en god landbrugsejendom. Han byggede en ny gård på stedet, og tilbragte sammen med sin familie sommerperioderne på gården. Den daglige landbrugsdrift var overladt til en gårdbestyrer. Gården blev nedrevet i 1928 og flyttet til Forumvej 65.



Han blev biskop i Maribo stift i 1887 til 1897, var landstingsmand for Ribe Amts 1886-1894, minister for kirke- og undervisningsministeriet fra 1897 til 1900 og stod bag en stor reform af skolerne, biskop for Fyns

## ***Alslev og 3 biskopper.***

Stift fra 1900 til 1903. Herudover medlem af et stort antal kommissioner m.m. og underviste på Københavns universitet.

Han fik tildelt offentlig støtte til flere udenlandske studieophold bl.a. til Frankrig, Italien og England i 1863-1866. Blev dr. theol. I 1894 og desuden dekoreret flere gange af Kong Christian d. IX.

Aldrig før eller siden har Alslev sogn haft relationer til en så markant personlighed.

**Henrik Christian von Leunbach f. 1837 i Ikast** afløste i 1899 i biskop Styhr som biskop for Maribo Stift.

Han havde været præst i Alslev fra 1870 til 1873, hvor han havde afløst Styhr.

Et overraskende sammenfald af personrelationer. I særdeleshed når han selv beretter, at tilbuddet om bispestillingen kom overraskende for ham.

Han havde et svageligt helbred, og var kun biskop i 4 år til sin død i 1903.

Om hans tid i Alslev berettes det, at han forstod sig på himlen, medens hans efterfølgere forstod sig på jorden. Et beskedent menneske



**Herluf Eriksen f. 1923** var præst i Alslev fra 1955 til 1962, og han var biskop for Århus Stift i 1979-1994

Han var ud af en søskendeflok på 11, og af bondeslægt. Hans far var sognerådsformand i Flynder ved Lemvig. Han blev teologisk kandidat i 1949, og supplerede dette og blev cand. mag i historie og kristendom i 1955.

Forud for præstegerningen i Alslev, havde han været lærer ved seminariet i Esbjerg, men også tidligere hjælpepræst ved en københavnsk kirke. Efter de 7 år som præst i Alslev, vendte han tilbage til Esbjerg seminarium som lektor fra 1962-1968. Senere rektor ved Th. Langs seminarium i Silkeborg, hvorfra han blev biskop.

Bispeindvielsen skete i Århus Domkirke.

Han var en meget flittig skribent, og meget anvendt foredragsholder. Desuden en periode formand for Seminariernes Religionslærerforening.

Han dør som 92årig i 2016.



***Artiklen er skrevet i 2018 af arkivleder Hans Ole Villadsen, Alslev Sognearkiv på basis af oplysninger fra P. Nedergårds Sogne- og Præstehistorie, publikation af S. Elvius om danske biskopper fra 1885 til 1914 samt sognearkivets egen udklippsamling U1113 og øvrige arkivalier.***